

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βογατσικῶ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871, fax : 2310-269.291.-

23-8-2013

«ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ »  
τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΘΙΜΟΥ

Ὁ ἑορταστικὸς κύκλος τῆς **Θεομήτορος Παναγίας** μας τελειώνει μὲ τὴν σημερινή «**Απόδοση τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου**» ποὺ ὁ εὐσεβῆς λαὸς ἀποκαλεῖ «**ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ**» τῆς **Παναγίας**, καὶ ἔτσι τὸ περιώνυμο **Πάσχα** τοῦ **Καλοκαιριοῦ** τῶν Ὁρθοδόξων Ἑλλήνων βαδίζει σταθερὰ μὲ κατεύθυνση πρὸς τὸ **Φθινόπωρο** ποὺ τροποποιεῖ τὴν συναισθηματικὴ μας διάθεση. Ὅτι καὶ νὰ κάμουν ὅμως οἱ καιρικὲς ἐποχὲς, κύριος ῥυθμιστὴς τῆς διαβιώσεως καὶ τοῦ ψυχισμοῦ παραμένει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Ἡ στάση του ἀπέναντι τοῦ **Θεοῦ** εἶναι καθοριστικὸς παράγων γιὰ τὰ βιώματα καὶ τὶς προσδοκίες τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ ἰδιαίτερα τῶν νέων στὴν ἡλικία.

\*

Ἡ πατρίδα μας, ἡ **Ἑλλάδα**, διέρχεται μιὰ ἀπὸ τὶς χειρότερες περιόδους τῆς μεταπολεμικῆς ἱστορίας της, καὶ ὅλοι βιώνουμε τὶς σκληρὲς συνέπειες τῆς περιωνύμου οικονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία γιὰ μᾶς τοὺς Ἑλληνες εἶναι ἡ σκληρότερη περίπτωση μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς **Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως**. Ἀπὸ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν καλοπέραση μεταπέσαμε στὴ φτώχεια καὶ στὴ δυστυχία. Ἡ σκληρὴ αὐτὴ συνέπεια ἰσχύει γιὰ ἓνα πολὺ μεγάλο ποσοστὸ τοῦ **Ἑλληνικοῦ Λαοῦ**, ἐνῶ ἡ μεσαία κοινωνικὴ τάξη κινδυνεύει νὰ ἀφανισθῇ, ἡ δὲ λεγομένη τάξη τῶν πλουσίων **Ἑλλήνων** παραμένει ἄθικτη καὶ σχεδὸν ἀπαθὴς. Γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν τραγικὴ κατάσταση πταίομε ὅλοι μας, ἀφοῦ ξεστρατίσαμε σὲ ἀσωτεῖες καὶ ἐπιθυμίες πλουτισμοῦ, ἀλλὰ οἱ μεγαλύτερες εὐθῦνες ἀνήκουν στοὺς **Ἑλληνες Πολιτικοὺς** καὶ στοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίες, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς πλουτίσαντες οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ μεγάλα τους κέρδη ἐγέμισαν τὶς **Τράπεζες** τῆς **Ἑλβετίας**. Κρῖμα. Δὲν μᾶς ἄξιζε τέτοια πορεία.

\*

Οί **Ευρωπαῖοι** δανειστές μας ζητοῦν ἀπὸ τὴν **Ἑλλάδα** τὰ χρήματά τους μὲ τοὺς τόκους καὶ ἐμεῖς ἀσθμαίνοντες ὑφιστάμεθα τὶς συνέπειες μιᾶς ἐπιβαλλομένης συνδιοικήσεως στὰ ἐσωτερικὰ τῆς **Χώρας** μας ἀπὸ τὴν περιβόητη **Τρόϊκα**. Βεβαίως ἔχομε τὶς εὐθῦνες μας καὶ δὲν ἀρνούμεθα τὶς ὀφειλές μας, ἀλλ' αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ χρήματά τους, πρέπει, οἱ **Ευρωπαῖοι**, νὰ μᾶς πνίξουν ὅλους στὴ **Μεσόγειο!** Ἐὰν αὐτὸ τὸ πράξουν τότε ἡ **Ευρωπαϊκὴ Ἑνωσι** θὰ ἔχη μετατραπῆ σὲ **εὐρωπαϊκὴ διάλυση**, ἢ ὁποῖα θὰ διαταράξῃ ὅλες τὶς ἠπείρους τοῦ πλανῆτου μας. Τὸ σημαντικώτερο, κατὰ τὴν ἀποψή μου, αἴτιο τῆς δοκιμαζομένης **ΕΕ** εἶναι ὅτι ἡ **Εὐρώπη** κατὰ τὴν τελευταία πεντηκονταετία ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ τὶς ἀρχές τοῦ **Εὐαγγελίου**, καὶ ἀγκιστρῶθηκε στὶς ποικίλες μορφές τοῦ ὑλισμοῦ, τῆς σαρκολατρείας καὶ τῆς κενῆς ἀπάτης. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς **Ῥωμαιο-καθολικῆς Ἐκκλησίας** καὶ τοῦ **Προτεσταντισμοῦ**, ὁ **Χριστὸς** ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὴν **Εὐρώπη**. Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι τεράστιο, ἀλλὰ καταθέτω τὴν ἀποψή μου. Τὸν κενὸ χῶρο ἀπὸ τὸν διωγμὸ τοῦ **Χριστοῦ** στὴν **Εὐρώπη**, ἀξιοποίησε τὸ **Ἰσλάμ** καὶ ἐγέμισε τὶς πρωτεύουσες τῆς **Εὐρώπης** μὲ τζαμιά καὶ τὰ παρεπόμενα!! Τὸ ἀπεύχομαι, ἀλλὰ ἡ **Εὐρώπη** θὰ πληρώσῃ μελλοντικὰ πολὺ ἀκριβὰ αὐτὰ τὰ λάθη της. Ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ περιβόητο **Σύνταγμα** τῆς **Ευρωπαϊκῆς Ἐνώσεως** δὲν ἐπερατώθη ἐπὶ τόσα χρόνια, ἐπειδὴ δὲν συνεφώνησαν οἱ συντάκτες του νὰ γραφῆ στὸ **β'** ἢ **γ'** ἄρθρο ὅτι ἡ βάση καὶ τὸ θεμέλιο τοῦ **Ευρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ** εἶναι ἡ χριστιανικὴ πίστη καὶ διδασκαλία. Τί κρῖμα!

\*

Τὸ κύριο πρόβλημα γιὰ μᾶς τοὺς **Ἕλληνες** εἶναι, ἀφοῦ ξεπεράσωμε τὶς δυσκολίες τῶν ὀφειλῶν μας πρὸς τὴν **ΕΕ**, νὰ ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζὺ γιὰ νὰ κρατήσωμε ἀκεραία τὴν ἐθνικὴ μας ἐνότητα. Πρῶτος ὁ **Ἀπόστολος Παῦλος** μᾶς διδάσκει· «**Εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε**» (**Γαλ. ε' 15**). Ἐχω τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ ἰδεολογικὲς διαφωνίες καὶ ἡ διεκδίκηση τῆς ἐξουσίας μεταξὺ τῶν κομμάτων στὴν **Ἑλλάδα** γίνεται μὲ πολὺ σκληρὸ τρόπο καὶ μὲ κομματικὸς ἀφορισμούς. Τὸ ἐρώτημα εἶναι σαφές. Ἀφοῦ ὅλοι ἀγαπᾶμε τὴν πατρίδα μας, τὴν **Ἑλλάδα**, καὶ ἐπομένως καὶ τὰ κόμματα τὴν ἀγαποῦν, γιατί τόση σκληρότης καὶ τέτοιος φανατισμὸς στοὺς διαλόγους στὴ **Βουλὴ** καὶ στὶς δηλώσεις στὸν **Τύπο**; Ἐχομε τόσοις ἐχθροὺς γύρω

μας και ἔθνικὰ προβλήματα τόσο σοβαρὰ ὥστε οἱ μεταξύ μας ἐχθρότητες νὰ περισσεύουν. Στὸ βορειοελλαδικὸ χῶρο ἡ ἐκκρεμότης τοῦ **Σκοπιανοῦ** ζητήματος, οἱ ἀπειλές τῆς **Τουρκίας** γιὰ τὴν **Θράκη** μας, ἡ ἀπαίσια ἐχθρότητα τῶν **Αλβανῶν** μὲ ἀπειλές ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῆς πατρίδος μας, καὶ ἐπὶ πλέον ἡ βουλιμία τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν γιὰ τοὺς ὑπογείους ὀρυκτοὺς καὶ ὑποθαλασσίους θησαυροὺς, ποὺ συμπεριλαμβάνονται στὴν ἔθνικὴ μας κυριαρχία, μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ εἴμεθα πάντοτε ἐνωμένοι καὶ ἐγγυητές, μὲ τὴν ἐνότητά μας, τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας καὶ τῆς ἀκεραιότητος τῆς **Ἑλλάδος** μας.

\*

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ὡς ὀρθοδοξοὶ **Χριστιανοί**, ἂν καὶ ἀδικημένοι ἀπὸ τὶς διεθνεῖς συνθήκες τῶν **Μεγάλων Δυνάμεων**, συμμετέχομε στὶς διακηρύξεις τῶν ἐκάστοτε κυβερνῶντων πολιτικῶν μας ἡγετῶν γιὰ τὴν προσήλωσή μας στὴν εἰρήνη καὶ στὴ συνεργασία τῶν λαῶν. Ὁ ἅγιος **Θεὸς** μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς **Παναγίας** μας, μητέρας τοῦ **Ἰησοῦ Χριστοῦ**, καὶ τῶν ἁγίων μας, νὰ χαρίζη τὴν εἰρήνην του σὲ ὅλο τὸν κόσμον καὶ στὴν πατρίδα τὴν **Ἑλλάδα**.



**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

**✠ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ**

**23-8-2013**